

Gelukkig en verstandig is hij, die zo tracht te leven als hij zou willen zijn in 't uur van zijn dood.
Thomas à Kempis Nav. XXIII, 2.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MALVINA SADOINE

Weduwe van **FIRMIN GOSSELIN**

geboren te Everbeek, de 11 Augustus 1878 en er godvruchtig overleden de 28 Juni 1953, voorzien van de HH. Sacramenten.

Wij zien elkander ieder ogenblik sterven aan kwalen, even verscheiden als wij zelf zijn. . Hce zou dan het leven, dat wij op deze wereld leiden, het ware leven kunnen wezen? . . Gelukkig zij die de ijdelheden van deze wereld verachten! Want wij kunnen ons niet vastklampen aan de vergankelijke goederen, zonder gevaar te lopen zelf te vergaan!
H. Augustinus.

De sterke vrouw wrocht met haar handen; sterk was haar arm. . om niet te moeten vrezen voor de komende Winter en de koude. . Spreuken XXXI

De hoogste goedheid en barmhartigheid van God moeten wij prijzen met grote dankbaarheid, omdat Hij aan de menselijke zwakheid heeft toegestaan dat de ene voor de andere kan voldoen voor de schuld welke men tegenover God heeft. Zo kan de een de last van den ander dragen, omdat wij allen ledematen zijn van hetzelfde Lichaam de H. Kerk!
E. Pater Heerkens S.V. D.

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank voor uw goede zorgen en geneztheid gedurende mijne laatste levensdagen. . Vader heb ik vervoeqd! Wij denken aan U: vergeet ons niet in

uw gebeden. De Heer zegene U allen! Weest kristen en goed voor malkaar. Vaartwel! Tot het blijde wederzien in den schonen Hemel.
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

De familiën SADOINE, GOSSELIN,
COSYNS en DEBLOOS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. v w Modde, Everbeek.