

De laatste daad is de belangrijkste : de kristene dood is de eeuwige Kommunie - vereniging met God.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

REMI SADOINE

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Delphina REMORY,

geboren te Everbeek de 3 september 1882

en er godvruchtig overleden

de 27 november 1958,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Wij hebben U, o Heer, verlenging van zijn levensdagen gevraagd, en Gij hebt ze verlengd in de eeuwigheid ! (Ps. XX)
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel !

Zoals veel mensen van zijn tijd heeft de overledene hard gewerkt en gezwoegd. Zijn temperament zette hem ertoe aan, zelfs als zijn krachten verzwakten. Dit is zeker een na te volgen voorbeeld van grote moed.

De H. Missie komt om ons te leren dat we gaarne onze dagelijkse plicht moeten vervullen, maar dat we het moeten doen in vereniging met O. L. Heer, de goddelijke werkman, en ter zijner eer !

Op zijn ziekbed hoorde Remi de klokken de Missieoefeningen aankondigen. In zijn bed, dat hem dubbel pijnlijk was, heeft hij de H. Missie medegemaakt, zoals hij kon, met de andere zieken. 't Ziekenbed was zijn groot offer voor het wellukken der H. Missie ! Moge de goede God Hem nu de eeuwige beloning schenken voor dit offer en voor het levensoffer !

Teergeliefde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, ik dank U voor uw grote liefde en zorgen. Eert mijn gedachtenis en doet mij een

groot en laatste genoegen door de schone lessen van de H. Missie te beoefenen. Dat de Heer U allen zegene en beware. Samen met Moeder wens ik U een laatste vaarwel in afwachting van het eeuwige en blijde wederzien.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel in vrede ruste. (100 d. afl.)



De families SADOINE, COSYNS,
REMORY en VAN DER BRACHT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Opdecam, koster, Everbeek