

+

VROOM AANDENKEN
aan de Heer

ROBERT REMI SADOINE

echtgenoot van Mevrouw

Anna DE BACKER

geboren te Everbeek de 8 februari 1926 en
onverwacht overleden te Zottegem
de 27 juli 1988.

Anna De Backer,
Marc en Ingrid Van Audenaerde-Sadoine,
Valerie Van Audenaerde,

De families Sadoine, De Backer, De Leenheer en
De Beer,

bieden U hun oprechte dank om uw gebeden
en kristelijke deelname.

Blijmoedig en opgeruimd reed hij van huis weg,
het was goed om die avond wat rond te fietsen
en toen kwam het einde...

Hij was een goed mens, die zich gelukkig voelde
in zijn gezin, bij zijn vrienden en in de natuur.

Meer dan ooit voelen wij, bij dit plotse en on-
verwacht heengaan, de broosheid van het mense-
lijk bestaan, de vergankelijkheid van de dingen.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkind en familie
rouwen om zijn heengaan en waar geen woorden
meer te vinden zijn om te troosten, rest ons
alleen het gebed om kracht voor hen die achter-
blijven.

Voor deze dierbare overledene bidden wij :

Heer, laat hem over de dood heen,
thuiskomen bij U,
en schenk hem de vrede en de vreugde
die Gij van alle eeuwigheid
aan Uw kinderen hebt toegezegd.

Mijn Jezus barmhartigheid !

R. De Smaele - begr. Gabriëls Zottegem.