

Wij blijven vol liefde gedenken



MIJNHEER

**Albert, Marcel, Leopold**

**S A D O N E S**

echtgenoot van Mevrouw

**ELISA MEERSCHAUT**

geboren te Maarke-Kerkem, op 19 december 1896  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 2  
augustus 1969, voorbereid door het H. Sacrament  
van de Zieken en de Pauselijke Zegen.

Zacht en vredig leek deze goede man ingeslapen te zijn, nadat hij zo ontstellend vlug was geroepen geweest door Gods' Liefde om van een aards gastmaal voor eeuwig te gaan aanzitten aan het hemels Gastmaal.

Zacht en vredig was ook zijn leven geweest hier op aarde. Vol zorgzame liefde stond hij naast zijn dierbare echtgenote, voor wie hij alles stil en ongedwongen deed. Voor bureu en medemens was hij een beste vriend, altijd met de glimlach bereid dienst te bewijzen. Tegenover God was hij een trouwe vriend, van Wie hij dankbaar het leven ontving en al het schone dat daarmee samenging. Vóór hij opgeroepen werd, mocht hij nog het geluk kennen, in de biechtstoel, nog eens volledig zijn Vriendschap op punt te stellen, zodat hij werkelijk in vrede kon ter ruste gaan.

Zijn heengaan betekent een zeer zware beproeving voor zijn echtgenote en een pijnlijk verlies voor zijn vele vrienden, ons geloof in zijn Geluk moge onze troost zijn en ons moed geven te hopen op een vreugdevol weerzien.

De families SADONES, MEERSCHAUT, CORNIL  
en DE VLEESCHAUWER,

danken u voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrake!