

God, ik zoek U met groot verlangen,
naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.



Tot vroom aandenken van
meijuffrouw

Amelie Alice SADONES

geboren te Deftinge op 14 januari 1901 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 4 april 1983, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond van gepensioneerden

Lid van de K. V. L. V.

Lid van de confrerie van de Gelovige zielen

Zij was een innemende eenvoudige vrouw
die het geluk heeft gekend tweentachtig
te mogen worden.

En toch is dit afscheid veel te vroeg voor
haar geliefden, die zij van kindsbeen af
met alle menselijke dankbaarheid en toe-
wijding heeft opgepast, verzorgd en ge-
holpen.

Haar hoofdkentrek zal wel blijven dat ze
de Heer vreesde en diende in de mensen :

haar behulpzaamheid in de familiekring,
haar dienstbetoon in de gemeente in be-
paalde omstandigheden, haar toewijding
voor de parochie, en haar trouwe Zondags-
heiliging met de Zondagmis.

" Heer, gij alleen weet wat ik in stilte en
eenzaamheid heb beleefd om het vroeg-
tijdig afsterven van het duurbaarste op
aarde en hoe ik mij met toewijding heb
ingezet voor de mijnen ; reken mij nu ten
goede wat ik met een goed en edel hart
heb gedaan. Christus heeft ons geleerd
" Wat gij aan de minsten der mijnen hebt
gedaan, hebt gij ook aan Mij gedaan,..

Moge Hij haar opnemen in zijn eeuwige
Liefde voor de welke zij geleefd heeft.

Beste familieleden, vrienden en allen die ik
om Christus' wille dienst bewees, blijft mij
niet alleen herinneren maar ook gedenken
in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw help ons en richt ons.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families Sadones - Hitchinson

zijn zeer erkentelijk voor uw gebed
en uw blikken van innige deelne-
ming en danken U.

Uitg. Miserez, Deftinge