

Meester en dienaar ! (Joann.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

ANDRE S A D O N E S

echtgenoot van Mevrouw
M A R I A C O R D I E R

geboren te Zarlardinge op 19 november 1916 en
godvruchtig overleden te Everbeek op 21 septem-
ber 1966, gesterkt door de H.H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

**Onderwijzer aan het St Jozefsinstituut
te Geraardsbergen.**

**Hij was lid van de Bond van het H. Hart
en van de Kerkraad.**

Meester was hij in het strijden : in 't strijden
van de goede strijd, die de prijs behaalt en de
erekroon ontvangt.

Meester was hij in het innemen der harten.
Niet om ze aan zich te snoeren, maar om ze voor
God te winnen en te behouden. Hij was immers
"de meester" waar Kinderen en Kollega's naar
opzagen : en dat mochten ze !

Dienaar was hij : de goede en trouwe dienaar
van God wie de intrede in de Vreugde des Heren
is gewaarborgd.

Dienaar was hij : wie of wat stond hij niet
steeds ten dienste ?

Mijn dierbare moeder, mijn echtgenote, mijn
kinderen, ik weet best hoe zielsgelukkig wij wa-
ren, omdat we mekaar zo innig beminden. Liefde
kan ook geven en begrijpen : ze sterft nooit.
Ik waak over U uit de Hemel. Bewaart mijn
aandenken diep in uw hart en bidt voor mij een
trouwe bede.

Mijn familieleden en kennissen, door gebed en
offer blijven wij met mekaar verenigd : vergeet
mij niet bij de Heer.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust.



De families SADONES, CORDIER, BAUWENS en
VELGHE,

Zeer ontroerd door Uw blijken van
deelneming, bedanken U hartelijk en
oprecht.

Druk. J. De Vleeschouwer Neerstr.41 Nederbrakel