



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Eric SADONES

geboren te Oprakel op 5 december 1949
en plotseling overleden te Oprakel op
11 november 1995, begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H. kerk.

De families

SADONES - MORRE,
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op zondag 17 december 1995 om 9.30 uur.

Niemand van ons kan de diepten van een ander mensenhart peilen en niemand weet wat er omgaat in het gemoed van een mens. Wij zien slechts het uiterlijk gedrag en daarom is ons oordeel altijd onvolledig en zelfs zeer verkeerd. God alleen peilt de diepten van een mensenhart en doordringt "hart en nieren".

"God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan maar om het leven te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is opdat wij wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven". (1Tess. 5)

In dit deemoedig, gelovig vertrouwen op Gods barmhartigheid ligt de troost voor allen, bij het heengaan van Eric. En bidden wij: "Heer onze God luister naar ons gebed. Wij vragen U om barmhartigheid voor Eric die gestorven is."

Neem hem op in de vrede van Uw Vaderhuis en laat hem delen in de vreugde die Gij aan Uw uitverkorenen hebt toegezegd door Christus Jezus, onze Heer.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL