

„ Ik ben de verrijzenis en het leven ! ” (Ev. H. Mis Ov.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

ERNEST SADONES

weduwnaar van Mevrouw

MARIE DENIE

geboren te Opbrakel, op 18 augustus 1899,
godvruchtig in de Heer ontslapen te Nederbrakel,
de 1 september 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Voor ons, gelovigen, is de dood niet het einde, maar het begin van alles. Op aarde is niets zeker, niets duurzaam. Altijd komt de dood ongelegen, altijd onverwacht.

Gods wegen zijn niet onze wegen. Hoe pijnlijk het ook weze te moeten heengaan, toch hebben we deze gegronde troost: aan de overzijde van het graf wacht Hij die de dood overwon in zijn glorievolle verrijzenis en ontvangt God de rechtvaardige om hem eeuwig te belonen.

Duurbare familieleden en vrienden, hebt dank om uw genegenheid; blijft mij indachtig in uw gebeden. Want de H. Johannes zegt: „ laten wij de overledenen ter hulp komen, niet door tranen, maar door onze godvruchtige gebeden. ”

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.



*De familiën SADONES, DENIE en
ENGELS*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 434.70