

"Dien de Heer in Vreugde !" Psalmen



Diep ontroerd,
komen wij hier samen bidden voor

DE HEER
Florent SADONES

echtgenoot van Mevrouw
Irma MAHIEUR

Geboren te Volkegem op 24 juli 1911
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 25 mei 1999,
gesterkt door het gebed van de kerk.

Lid van de "Boomgaardvinken" te Nederename.

*De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 12 juni 1999 om 18 uur in de parochiekerk
Sint-Vedastus te Oudenaarde-Nederename.*

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families
danken u om de blijken van medeleven in hun rouw.

Op een hoge ouderdom is Florent van ons heengegaan, na een leven, dat gevuld was van zoveel schone en blijde dagen. Hij kwam naar Nederename, waar hij met zijn vrouw en beide dochters een hechte thuis opbouwde, waar de warmte en het geluk heersten. Om zijn gezin van het nodige te voorzien, zette hij zich praktisch heel zijn loopbaan in als bouwvakker, waar hij door zijn goed werk en zijn zonnig geluimd karakter zich vele vrienden heeft verworven.

Doch het leven was er niet alleen om te werken. Hij had veel genoeg aan de Vinken-zettingen. Hij was dan ook het oudste lid van de 'Boomgaardvinken' van Nederename.

Daarbij vond hij ook nog de tijd om met zijn accordeon familie- en dorpsfeesten op te vrolijken.

Stilaan met de oude dag, kwam ook het lijden opdagen. Het laatste jaar heeft hij zich, samen met zijn dochters, totaal geofferd voor de verzorging van zijn vrouw. Hij voelde aan dat ook hij het niet meer aankon en besloot samen naar het Rustoord over te schakelen. Dat ging niet door, hij moest zelf in de kliniek worden opgenomen, waar een einde kwam aan dit zo gevulde leven!

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, gij weet hoe ik gans mijn leven met uw welzijn begaan was. Gij allen, groot en klein, hebt U door uw liefdevolle zorgen, door uw daadwerkelijke genegenheid zo oprecht gelukkig gemaakt. Het deed goed in uw midden te zijn!

Familieleden, verwanten en vele vrienden, vooral de leden van de 'Boomgaardvinken', we mochten samen zoveel schoons beleven!

Gij allen, die mij nabij zijt geweest, zeer oprecht dank ik U voor uw hartelijkheid. Blijf mij gedenken in uw gebeden voor mijn zielerust. Hemelse Vader, laat mij nu voor eeuwig rusten in de hemelse vreugde!

Begr. D'Hondt, Oudenaarde, Tel. (055) 31 11 33

