

Mijn kinderen, ach, ik heb u al,
wat geeflijk was, gegeven.

G.G.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Hortense Sadones

weduwe van Mijnheer
François VENSTOCK,

geboren te Zarlardinge op 7 april 1869 en er
godvruchtig overleden op 8 juni 1963,
versterkt door de HH. Sakramenten.

«De Moeder» is heengegaan. Ja, dat was ze
«de moeder» - ongekunsteld, echt en waar, de
moeder die het leven gaf aan haar gezin en
om haar gezin.

Hier eindigt een schoon, lang en kristelijk le-
ven, een leven van diepe en ijvervolle gods-
vrucht, van ongekunstelde eenvoud, van offeren-
de liefde en kristelijk gedragen lijden.

Zij is heengegaan zoals zij had geleefd, rustig
en eenvoudig met in haar hoofd de naklank van
haar vele levenszorgen maar bovenal met een
hart dat boordevol was van verwachting naar
de wereld van hierboven.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen die mij door uw liefde en gene-
genheid zo gelukkig hebt gemaakt in mijn oude
dag, ik dank u; vooral gij waar ik de laatste
jaren van mijn leven mocht doorbrengen. Ge-
denkt mij allen in uw vurige gebeden.

Beste bloedverwanten en vrienden, vergeet
niet voor mij te bidden.

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome. 300 d. afl.



De Families SADONES,
VENSTOCK,
VERMANG,
LATOUCHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek