

UW WIL GESCHIEDE !

IN GODS VREDE RUSTE

DE HEER

JULES, LEOPOLD SADONES

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-MAGDALENA GAUBLomme

geboren te Deftinge, op 4 maart 1904 en godvuchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 4 februari 1978, nadat hij de pauselijke zegen en de ziekenzalving had ontvangen.



De families **SADONES, GAUBLomme,**
VERCLEYEN en VANDENBERGHE,

danken u erkentelijk voor alle blijken van medeleven in hun rouw.

Vader, gij hebt ons verlaten na lange jaren van ziekte. Hoeveel dagen hebt gij doorgebracht zonder ook maar iets te kunnen verrichten? Elke beweging werd pijnlijk, uw zetel borg een hoop menselijke miserie. Was uw lichaam ziek, uw geest bleef helder en gij waart in staat in volle bewustzijn uw toestand en uw leven te overdenken. Een bezoekje, even een dagblad inkijken, waren de enige ontspanningsmiddelen die u nog gegeven waren.

Zo is deze man stilaan toegegroeid naar de dood, na een leven van noeste en harde arbeid in de mijn, tot onderhoud van vrouw en kinderen. Van hen heeft hij tijdens zijn lijdensdagen veel blijken van dankbaarheid en meevolen mogen ontvangen. Zijn echtgenote heeft hem dag en nacht bijgestaan, zoveel ze maar kon. Zijn kinderen hebben hun vader niet vergeten, en overtuigd dat ze zeer veel aan vaders zorg en vlijtig werk te danken hebben, waren zowel dochter als zonen in de weer als het er om ging vader bij te staan, te verzorgen, dienst te bewijzen of hem met een eenvoudig bezoekje wat ontspanning te brengen.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, mijn ziekte heeft van u een ware opoffering gevraagd. Dank u. Denk nu nog eens terug aan de tijd dat we allen één gezin waren, om nu moeder op passende wijze in haar verdriet bij te staan en haar tot steun te zijn. Ik weet, dat moeder, met u allen samen, bidt tot de Heer voor mij: « God, wij bidden U voor deze dierbare overledene Jules, die na een lange ziekte van ons is heengegaan. Wij danken U, God, dat onze zorg voor hem ons dichter bij elkander heeft gebracht, en dat wij van hem mochten leren dat ook het lijden een weg kan zijn naar U. Laat vader nu voor eeuwig thuis komen bij U en schenk hem onvergankelijk geluk. Door Christus onze Heer ».