

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Karel-Lodewijk Sadones

Weduwnaar in 1^e huwelijk van

Mevrouw Renilde Hitchinson,

en in 2^e huwelijk van

Mevrouw Hortense Stevens,

geboren te Delftinge den 1 Februari 1871 en aldaar

godvruchtig overleden den 22 Juni 1944,

voorzien van de Heilige Sakramenten.

Lid van de Confrerie der Geloovige Zielen.

Hij was een diep overtuigd christen, getrouw aan God en de Kerk, stipt in het volbrengen zijner christene plichten; getrouw echtgenoot en voorbeeldige vader, was hij alleen bekommerd met zijn talrijk huisgezin.

Hij was een man vol goedheid en naastenliefde. Nooit zou hij iemand zonder hulp of troost gelaten hebben en velen zullen van hem getuigen dat zij door hem geholpen zijn geweest.

Ook is hij heen gegaan vol van het zoetste vertrouwen in Gods barmhartigheid, beweend door zijne kinderen, betreurd door allen die hem kenden en als een trouwen en rechtzinnigen vriend vereerden.

Vaartwel mijne duurzame kinderen en kleinkinderen, ik moet u verlaten, het is Gods wil. Maar in den hemel vind ik reeds terug zooveel onzer dierbaren die daar reeds verenigd zijn. Samen met hen zal ik over u waken en God bidden opdat wij allen eens samen verenigd zouden worden in den hemel.

Gij echter, gedenkt mijne ziel in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. a.

R. I. P.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

Mevrouw Alice SADONES :

Mijnheer en Mevrouw Jozef SADONES-DE GAND en hun zoon Jean :

Mijnheer en Mevrouw Pierre WITTEMBERG-SADONES en hun kind

Renelda :

Mijnheer Georges SADONES :

Mijnheer en Mevrouw Albert SADONES-DE GEYTER :

De families SADONES, HITCHINSON, STEVENS,

*danken voor de bewijzen van genegenheid ontvangen
bij 't afsterven van hun betreurden vader, schoonvader,
grootvader, broeder, schoonbroeder, oom, neef en
bloedberwant.*