

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk mens te zijn
in woord en daad. (Marnix Gijsen)

†
In de vrede van de Heer is plots heengegaan
DE HEER

Marcel SADONES

echtgenoot van Alice GIJSELINCK.

Hij werd geboren te Nazareth op 24 januari 1923
en overleed te Oprakel op 10 februari 1992.

Hij was trouw lid van K.B.G. - Oprakel.

We kunnen en willen het niet geloven, want
de harde waarheid dringt nog niet tot ons door.
Samen met zijn beste vrienden, tijdens een
ontspannende wandeling in zijn geliefde Opra-
kel heeft Marcel ons voorgoed verlaten.

Jarenlang was hij een vertrouwde maar vooral
betrouwbare werker in het bouwbedrijf. Waar
Marcel werkte was elke baas overbodig, want
hij deed alles met hart en ziel alsof hij voor
zichzelf bezig was. Ontelbaar zijn de uren waar-
op hij zich volledig belangloos ten dienste
stelde van de ganse familie.

Eigenhandig heeft hij voor elk van zijn kinderen
gezorgd voor een eigen huis maar ook alle an-
dere familieleden deden nooit tevergeefs beroep
op « nonkel Marcel ».

Hij was terecht fier op zijn kinderen en klein-
kinderen, die zo van hun pépé hielden, want
hij hield ook zo oneindig veel van hen als een
echte kindervriend.

Liefste echtgenote, dierbare kinderen, lieve
kleinkinderen, dank voor de vriendschap en ge-
negenheid die ik steeds mogen ervaren heb.
Dat was de echte rijkdom in mijn leven. Blijf
mij gedenken in uw gebeden.

Dierbare familieleden, goede vrienden van K.B.G.
dank voor de aangename uren die we samen
mochten beleven. Wil ook gij mij blijven ge-
denken in uw gebed.

Namis : zondag 23 februari om 10 uur.

**Mis vanwege K.B.G. : donderdag 27 februari
om 18.30 uur.**

De families SADONES, GEIREGAT, GIJSELINCK,
HUBEAU,

danken U van harte voor de blijken van
genegenheid en vinden bemoediging in uw
gelovig meelevens.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel