

Leven is maar leed en lijden
of het nog zó zalig waar ;
Soms tijds met één uur verblijden,
Soms tijds met geen één voorwaar !
(G.G.)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

Maria-Alice S A D O N E S

geboren te Zarlardinghe op 2 november 1902 en
er godvruchtig overleden op 29 mei 1968, ver-
sterkt door de H.H. Sacramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gelijk een kranke blom die op de autaar staat,
daar leeft een korten tijd en dan te gronde gaat,
zo bloemde en bloeideit gij,
helaas, en 't is voorbij !

Gelijk een wassen kaars, van leden blank en
broos,
verrokkend nederbrandt en lichtend leeft een poos,
zo stond en straalde gij,
helaas, en 't is voorbij !

Gelijk een wierookgraan, in 't blakend vuur
geschroeid,
een zoeten reuk verspreidt, en dan ten hemel
spoeit,
zo leedt en leefdet gij,
helaas, en 't is voorbij !

O zuivere maagdenbloem, o licht vol deugdzaa-
heid,
o zoete wierrookgeur, in 't brandend vuur be-
reid,
alzo verdient gij
dat vrede en rust u zij

(G. Gezelle)

Beste Broeder en Zuster, ik hoop dat de God-
delijke barmhartigheid mij zal verlenen, u, van-
uit de hemel, honderdvoudig terug te geven,
wat uw goedheid op aarde voor mij deed.

Beste Bloedverwanten en Vrienden, schenkt
mij allen een vurig gebed.

De families SADONES-LION,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en dan-
ken U.

Utg. A. Opdecam - Everbeet