

†

Heer gedenk uw dienaress
mevrouw

Maria Colleta Sadones

echtgenote van de heer
Richard De Lange

geboren te Deftinge op 9 september 1901
en zacht in de Heer ontslapen te Ge-
raardsbergen op 30 april 1982, gesterkt
door de HH. Sacramenten

Lid van de Bond van gepensioneerden
Lid van de Confrerie van gelovige zielen

De families

Sadones, Vercleyen,
De Lange en Reygeart
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

We danken U, Heer God, voor deze vrouw
die ons zo dierbaar was : voor de harte-
lijke vriendschap die van haar is uitge-
gaan - voor het vele en harde werk dat ze
heeft verricht - voor hare diepe gehecht-
heid aan man, kinderen en kleinkinderen -
voor haar diep meeleven in woord en daad
met de nood van anderen - voor hare
schone eenvoud die iedereen en alles eer-
biedigde - voor haar vele bidden en gela-
ten aanvaarden van lange lijden.

We bidden U dat niets van dat rijk gevulde
leven zou verloren gaan, dat alles wat zij
in stilte heeft gepresteerd de Kerk en onze
wereld zou ten goede komen - dat alles
wat haar heilig was geeerbiedigd mag wor-
den - dat alles waarin zij sterk, moedig
en groot is geweest tot ons allen mag
spreken als een bevestigen van hoop en
moed voor de toekomst.

Geliefde echtgenoot, kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen, veel heb ik
u gegeven, zeer veel mocht ik terugkrijgen.
Dank voor alles. Geburen en vele vrienden,
ik hield van uw samenkomsten, dank voor
die vriendschap.

Luisteren we nog even naar Sint Paulus :
" Ik heb de harde strijd gestreden, maar
mijn geloof bewaard " en naar de woorden
van de Schepper : " Eert vader en moeder
opdat ge lang moget leven op aarde ".
Maria, vaarwel en tot in de hemel.