

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen,  
ontferm U onzer. (Lit. H. Hart)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Pieter-Jozef SADONES

echtgenoot van Sarah VAN DE MERGEL

Geboren te Oprakel de 19 Februari 1895 en er  
ongelukkig overleden de 1 Februari 1954.

Oorlogsinvalied-Oudstrijder 1914-1918.

Burgerlijk Ereteken 3e klas.

Hoe duidelijk leert de dood ons allen wat we hier op aarde zijn! Het leven van de mens is als een rook die spoedig verzwindt. Wat is er van de dood te geloven? Dat niemand die geboren is hem kan ontgaan; en daarenboven dat hij ons kan overkomen als wij er het minst aan denken. Wezen we daarom steeds bereid; want dikwijls komt O. L. Heer gelijk de dief in de nacht. Immers niet de onvoorziene dood moeten we vrezen, maar wel de onvoorbereide dood.

De dierbare overledene was een goed en diepgelovig man die voorbeeldig zijn plichten kweet als kristen mens en als voorbeeldige huisvader. Uit tedere liefde jegens zijn echtgenote, uit vaderlijke goedheid voor zijn kinderen, zocht hij zijn geluk in de welvaart van zijn gezin en in de goede kristelijke opvoeding zijner kinderen. Voor deze doeleinden was geen offer hem te groot of te zwaar. Groot zijn dan ook de verdiensten bij God van dezen die zo geleefd hebben.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, het gruwelijk ongeval dat me uit uw goedgeoed midden heeft weggerukt, is een zwaard van droefheid dat uw hart doorboort. Doch zoekt uw troost bij O. L. Heer door het gebed. Gaarne had ik nog menige jaren over U allen gemaakt, maar

ik zal dat voortdoen bij O. L. Heer. Bidt voor mij en offert voor mij!

Geliefde kinderen, blijft vaders gedachtenis in ere bewaren, zorgt goed voor moeder, steunt elkaar. Tot weerziens hiernaamaals.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten a.u.b.



Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank;

De familiën SADONES, VAN  
DE MERGEL, ENGELS en  
FONTEYNE;