

„ Heer, laat nu Uw dienaar  
in Uw vreugde leven... ”.

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Robert SADONES

echtgenoot van Mevrouw  
Paula MINCKE

geboren te Oprakel op 12 augustus 1920 en,  
thuis in familiekring, godvruchtig overleden  
op 28 juli 1992,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de K.B.G.

Vader, „ vootje ”, we zijn fier op u.

Het doek is gevallen over uw aardse leven  
waarvan de vijf laatste jaren getekend waren  
door het zware kruis van de ziekte, die gij zo  
moedig hebt gedragen.

Het was uw wens thuis te mogen sterven,  
bij de uwen. Je moest de bittere kelk tot de  
bodem ledigen.

Bewondering hebben we ook voor de liefde-  
volle aanwezigheid van uw echtgenote, dag  
en nacht, vijf jaar lang, van uw kinderen en  
kleinkinderen, die uw kruis hielpen dragen,  
voor uw huisdokter en dokters van klinieken,  
voor het verplegend personeel van het Wit-  
Gele Kruis.

Zo dikwijls hebben wij uw starende blik  
ontmoet. Wellicht rolde toen uw levensfilm af  
van blijde en droeve dagen... Gij hebt gewerkt,

zo vele jaren met al de energie van uw lichaam  
en geest, als een bekwaam techniker. Met  
humor en een kwinkslag sloeg gij u door  
't leven. Uw leuze was : probeer een goed  
mens te zijn ! Je leerde ons dat echte liefde  
dienstbaarheid is.

Dank je, voor elk moment waarop je ons  
hebt blijk gemaakt, voor al de goedheid die we  
ondervinden mochten, voor uw voorbeeld van  
een moedig gedragen ziekte.

Dierbare echtgenote, vele jaren zijn wij  
samen gelukkig geweest. De laatste jaren  
vooral vroeg het veel van uw krachten mij in  
mijn hulpeloosheid bij te staan. Dank voor  
alles.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,  
vrienden en kennissen, uw nabijheid was mij  
een vreugde, uw genegenheid een steun. Blijft  
mijn aandenken in uw hart en gebed bewaren,  
vooral gij mijn broer-priester aan het altaar  
van de Heer.

Namis : zondag 16 augustus 1992 om 10 uur.

Gezongen mis vanwege de K.B.G. op woens-  
dag 26 augustus 1992 om 8 u. 30.

---

†

De families SADONES, MINCKE,  
GIJSELINCK en DUSONG,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken  
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49