

HIJ RUSTE IN VREDE

†

GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Urbain SADONES

echtgenoot van Mevrouw

Flavie BROWAEYS

geboren te Oudenaarde op 9 juni 1926
en schielijk overleden te Blankenberge
op 20 juni 1974.

Voor allen die in U geloven Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar veranderd in eeuwig leven bij U.

Van uit deze overtuiging bidden wij tot U, Heer, met dankbaarheid om al het goede dat deze man heeft betekend voor echtgenote en kinderen, om de dienstbaarheid waarmede Hij zijn medemenssen ter hulp kwam in alle eenvoud, om het harde werk als mijnwerker dat hij verrichtte in zorg voor zijn gezin, voor de levenslust die hij ondanks zijn zwakke gezondheid aan de dag legde.

Wij bidden U Heer, wil hem, die zo plots uit ons midden is heengegaan, opnemen in Uw eeuwige vreugde. Dat hij moge voortleven in alles wat hij voor ons heeft betekend tijdens het leven.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkind en familie, heb dank voor de genegenheid en de zorgen die gij mij hebt betoond. De scheiding komt vroeg en onverwacht, blijf mij in uw gebed gedenken, dan blijven wij in de Heer met elkaar verbonden.

Heer geef hem de eeuwige rust.

sanderus

†

UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HEM DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOST-
BARE HULP VOOR ONZE WEL-
BEMINDE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE.

ZIJN ECHTGENOTE

ZIJN KINDEREN EN KLEINKIND

ZIJN SCHOONVADER,

De families

SADONES, WEYTS,

BROWAEYS en YERNA