

Heer, Uw Wil geschiede l.,

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

VICTOR SADONES

echtgenoot van Mevrouw

ZULMA GEIREGAT

OUDSTRIJDER 1914-1918

Lid van 't genootschap van St. Franciscus-Xaverius.

geboren te Opbakel, op 29 augustus 1889,
en er tengevolge van een smartelijk ongeval
overleden op 6 augustus 1957.

Gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen



Aan God alleen is het uur van de dood bekend en gelukkig daarom de mens, die zich steeds beijverde om te leven zoals hij wenste te sterven.

Smartvol is het, dat hij zo plotseling aan onze liefde ontviel, maar troostrijk is het, dat hij versierd met deugden en verrijkt met verdiensten tot een beter leven overging.

Hij was inderdaad een kristen in wie geen onoprechtheid was te vinden. Werkzaam en zorgzaam heeft hij zijn leven doorgebracht,

Nu hebben de engelen hem binnengeleid in het Paradijs, om er de eeuwige beloning te ontvangen en om er de voor spreker te zijn van zijn beproefde familie en van zijn talrijke vrienden.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, de dood heeft mij aan uw genegenheid ontrukkt zonder een woord van afscheid te laten uitspreken. Onze zielen zullen nochtans door de onverbreekbare band van Gods liefde verenigd blijven.

Dierbare zuster, schoonbroeders, schoonzusters, alle bloedverwanten en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden en tot weerziens bij de Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

†

Mevrouw Victor SADONES, geboren
Zulma GEIREGAT, kinderen en
kleinkinderen.

De Familiën SADONES, DE CUBBER,
GEIREGAT en COOLSAET.

danken U om de bliken
van gebeden en deelneming.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt