

« Goede en trouwe dienaar, treed binnen in
mijn Rijk ».



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

ALFONS, DANIEL SAELENS

echtgenoot van Mevrouw
GABRIELLE HANTSON

geboren te Etikhove op 15 augustus 1923
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 14 augustus 1983,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

« Hij wist wat werken was,
en waakzaam, gadeslagen.
Al 'tene hem vertrouwd,
bij dagen en bij nachten,
bekommerde zijn hart vol eed'le
vromigheid (G.G.)

Een vertrouwde figuur is heengegaan, door
velen gekend en gewaardeerd; een man vol
ijver voor het goede in stille dienstvaardigheid.

De laatste maanden kende hij een leven gete-
kend door een zwaar kruis. Moedig heeft hij dit
gedragen tot het einde, zonder bitterheid of
klacht.

Vol geloof in Gods voorzienigheid is hij rus-
tig naar de Vader gegaan. Dit alles kon hij aan
dank zij de kracht van zijn gebed.

Mijn dierbare echtgenote, samen gingen wij
de weg van dit leven, doorheen goede en kwade
dagen. Ik ben U zeer dankbaar voor uw liefde
en zorgen aan mij betoond. Wil mij verder ge-
denken, opdat God me zou opnemen in de
hemelse glorie.

God, breng hem nu thuis in de vreugde van
uw Rijk, waaraan geen einde komt.

Richt onze ogen op Jezus, die voor ons de
weg, de waarheid en het leven is.

Mevrouw Alfons SAELENS, geboren Gabrielle
HANTSON, zijn echtgenote;

De families SAELENS, PRAT, HANTSON en
VERSCHUEREN,

danken U voor de blijken van innige deel-
neming in rouw en gebeden.

Rouwdienst De Vos, Fiertelmeers, Ronse