

Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.  
Hem behoren wij toe.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## OMER SAELENS

echtgenoot van Mevrouw  
**GERMAINE DE CNIJF**

geboren te Steenhuize op 29 maart 1916 en god-  
vruchtig overleden in het St.-Elisabeth Zieken-  
huis te Zottegem op 16 december 1989, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

---

Ons leven is als een boek, een dagboek, blad  
na blad geschreven, telkens met de inzet en de  
verwachting van een beter leven.

Eens komt dan dat laatste blad, het einde van  
het boek, het begin van het eeuwig leven.

Voor Omer was het zaterdagmorgen. Niemand  
had zich verwacht aan zo'n kort afscheid. Omer  
ging naar de hemel. Wij wenen om het verlies  
van zo'n goede vader maar in geloof en in ver-  
trouwen in O. L. Heer aanvaarden wij zijn heen-  
gaan. Wij blijven achter met de herinnering aan  
een goede man, die hard en met veel liefde  
voor zijn gezin wist te werken. Hij hield zeer  
van zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en  
vooral van zijn pasgeboren achterkleinkind. Liefde

en vriendschap stonden in zijn leven als op  
steen geschreven. Zijn gezin moest een thuis  
zijn waar ieder welkom was. Zovelen hebben  
zich in de herberg "de pollepel" bij hem en  
zijn gezin echt thuis gevoeld. Het was goed  
samen te zijn. Zo werden de vele kruisen van  
het leven lichter om dragen. Zelfs één van zijn  
kinderen moest hij vóór hem zien vertrekken.  
Hij heeft er samen met zijn vrouw veel onder  
geleden. Nu is hij bij zijn zoon in de hemel en  
kijkt met dankbaarheid neer naar de vruchten  
van zijn inzet. Ook wij zijn hem dankbaar en  
proberen door ons gebed met hem verbonden  
te blijven.

Lieve echtgenote, wij hebben veel lief en leed  
met elkaar gedeeld. Heb dank voor uw grote  
liefde en toegewijde zorgen. Blijf met mij ver-  
bonden door uw trouw gebed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijf goed  
voor moeder en voor mekaar. Weet dat ik mijn  
leven, voor u allen heb gegeven.

H. Catharina. Bid voor ons.  
O. L. Vrouw van de Schreikapel. Bid voor ons.

---

**De families SAELENS, DE CNIJF,  
CORRIJN en HUYVELD,**

danken U voor uw christelijke blijken van  
medevoelen en voor uw gebeden.

---

Begraaf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59