



Vroom aandenken aan

de Heer Omer SAELENS

*rustend lid van de N.V. Nieuw Werk Natie,
lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden,
parochie H. Lod.van Montfort,*

echtgenoot van

Mevrouw Alix OOGHE,

geboren te Steenhuize op 11 november
1895 en in de Heer ontslapen te Borger-
hout op 16 maart 1988, gesterkt door de
genademiddelen van de H. Kerk.

*Uw gebed en uw medeleven zijn voor ons
een troost en opbeuring.*

Daarvoor danken U innig :

*Mevrouw Omer Saelens-Ooghe,
Mevrouw Wed. Willy Saelens-De Turck
Carlo en Nico Saelens,
de families Saelens en Ooghe.*

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering ...

is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan
op de pieken
van pijn en vreugd ...

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten ...

Afscheid nemen
is het moeilijkste
in het leven.
Men leert het nooit.

Gelovigen nemen nooit afscheid
van Het Leven.

W. Bruyninckx

Begrafenissen - Crematies C. VRANKEN
Herentalsebaan 454 Deurne-Zuid - Tel. 321 51 84