

*Sterven is te ruste gaan,  
moe van aardse zaken  
om in d'eeuwigheid voortaan  
bij de Heer t'ontwaken.*

*Guido Gezelle*



Gij die hem bemind en gekend hebt gedenk

De Heer

## Rudy SAELENS

zoon van Omer (+) en Germaine DE CNIJF

Geboren te Steenhuize op 12 januari 1951  
en er overleden op 4 mei 1997, gesterkt  
door het H. Oliesel in extremis.

De families SAELENS en DE CNIJF  
danken U voor de blijken van deelneming.

---

Rudy is niet meer. Een goede zoon, een lieve broer en vriend, heeft ons verlaten. Velen kenden hem en zijn diepzinnige vriendschap. De twijfels ... de negatieve druk van het dagelijkse leven ... zijn ziekte ... zij knaagden aan zijn geloof in de toekomst en aan dat bevrijdend vertrouwen in zichzelf. Wij stonden machteloos aan de kant en voelden de droefheid van zijn hart en angst in zijn gemoed. Onder de schutse van zijn goede moeder, met voorzichtige bezorgdheid voor haar ouden dag

en de onrust in zijn eigen leven overwinnend, droeg hij in alle stilte en vaak gans alleen, het kruis van zijn bewogen leven. Soms diep gelukkig om de overwinning die hij op zichzelf had gehaald, soms verpletterd door de druk van het leven, soms als een straatje van binnenvallend zonlicht vertederd door de deugd van een goed moment, toonde hij zich telkens opnieuw als een goed en diepzinnig mens en herinnerde hij ons aan de schone en opgeruimde jongeling van weleer. Meer dan welk ander besepte hij de ondraaglijke lichtheid van ons menselijk bestaan, de broosheid van elke menselijke relatie, de vergankelijkheid van dit leven en het eeuwig vergaan.

Het werd zondagmorgen, de eerste van deze mei, begin van de week van de Eerste Communie en de week van moederkensdag, de week ook van de Hemelvaart, alsof hij het moment van zijn hemelvaart zelf had beslist, vonden w'hem levenloos in zijn zetel, wachtend op Gods verpleging voor altijd. Zijn plotse heengaan treft ons diep. Opnieuw werd het hart van een goede en gelovige moeder met het zwaard zo pijnlijk doorboord bij de plotse dood van een tweede zoon. Ons hart weent met haar mee en voelt mee in de pijn bij het bruuske afscheid van zijn moeder, broers, zuster en schoonzusters en allen die hem zo dierbaar waren.

Wij bidden in deze meimaand tot O.L.Vrouw van vele weeën, 'Wees gegroet en bid voor ons, nu en in het uur van onze dood'.

Wij geloven en wij vertrouwen : Rudy is nu bij vader Omer en broer Guido voor eeuwig in Gods hemel.

H. Catharina, patrones van de parochie. Bid voor ons.

O.L.Vrouw van de Schreikapel. Bid voor ons.