

Heer, schenk me de gemoedsrust om alles wat ik niet kan keren, grootmoedig te aanvaarden.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Vital Philemon SAELENS

echtgenoot van Mevrouw

VALENTINE VAN DE MAELE

Hij werd geboren te Steenhuize op 30 april 1887 en overleed er op 1 januari 1967, na gesterkt te zijn door de H. Ziekenzalving.

Op Nieuwjaar wensen wij mekaar geluk; toch is het een dag zoals alle andere, waarop wij ook kunnen ster-
ven. Voor ons kristenen, is dit geen tegenstrijdigheid.
Het echte geluk dat alleen God ons geeft, kunnen we
maar ontvangen nadat we moedig het onvermijdelijke
menselijke leed hebben gedragen. Dit kruis wordt lich-
ter om dragen, wanneer wij onze handen weten te
vouwen tot gebed. Dit beseftte deze diep gelovige man.

God kent de werken van het leven, Hij weet hoe
rechtschapen en deugdzaam deze man geleefd heeft.
Met betrouwen bidden wij in deze H. Mis en in onze
gebeden. Want zoals hij leefde, zo staat hij ons nu nog
voor de geest: een goede echtgenoot en vader, een
trouwe vriend.

Beste vrouw en kinderen, zet uw aandacht op de
Heer, die U troost en moed zal geven, en van U, mijn
liefste kleinkinderen, draag ik de mooiste herinnering
mee. Gedenkt mij allen in uw vroom gebed.



De families :

SAELENS,
VAN DE MAELE,
DE VRIESE en
OOGHE

BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.

Uitg. Galle, Steenhuize-We