

Heer, laat nu uw dienaar gaan in vrede.

†

Wil in uw gebeden gedenken de Heer

Arthur - René - Victor

**SAEYTIJDT**

weduwnaar van Mevrouw

Darie-Angèle Surdiacourt

geboren te Nederbrakel, op 18 mei 1903,  
en godvruchtig overleden te Oprakel, op 4 juni 1968,  
versterkt door de Sakramenten van de zieken  
en de Apostolische Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart  
en andere godvruchtige genootschappen.  
Erelid van de Koninklijke Harmonie „ De Eendracht ”.

Wie op God vertrouwt heeft op een rots  
gebouwd. Zo was het leven van onze  
dierbare overledene.

Blij en dankbaar heeft hij Gods milde gaven  
in zijn leven aanvaard en zonder klagen  
aanvaardde hij ook het lijden en de dood.

Hij was een rechtzinnige, plichtsgetrouwe,  
werkzame en doorbrave man met een hart  
van goud, diep gelovig en goed voor allen.

Bijzonder goed was hij geweest voor zijn  
moeder en zijn echtgenote, die hij in hun  
ziekte bijstond. Hij hield van zijn dieren,  
en was blij bij het groeien en het rijpen van  
de vruchten op het veld.

De arbeid en de tegenslagen hebben hem rijp  
en wijs gemaakt. „ Het is een voorrecht voor  
wie veel geleden heeft een goed mens te zijn. ”

Nu is zijn schone ziel ten Hemel gestegen  
tot grote glorie van God.

Wij bidden de Heer hem op te nemen onder  
al zijn heiligen in de hemel.

O.L. Vrouw van Lourdes, zie op hem neer.  
Amen.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De Families SAEYTIJDT,  
SURDIACOURT,  
CARLIER,  
PIETERAERENS.

---

Drukkerij De Ruyver, Nederbrakel