



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
DE HEER

Eugène SAEYTIJDT

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Maria WILLEMS

*Ere Adjunct Commissaris der Politie
Lid van het Marialegioen, de Sakramentswacht
en van de Bond van het H. Hart
Erevoorzitter van het N.V.I., Erevoorzitter van de
Bond der Gepensioneerden, Oudstrijder 14-18,
Vereerd met verschillende Eretekens.*

geboren te Waterloo op 6 juli 1897 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Genk op 24 oktober 1968,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

De plotse dood heeft vader niet verrast. «Gelukkig de dienaar, die de Heer bij zijn komst wakende vindt» zo spreekt immers de Heer.

Gesproken uit 'n diep kristelijke familie, heeft hij vastberaden gans zijn leven deze sterke geloofsgeest weten te handhaven.

«Bovenal bemin één God» waren voor hem niet slechts woorden maar daden. Daarom hield hij zo veel van Kristus in de H. Eucharistie, in 't ontvangen van het Sakrament van Boetvaardigheid en in zijn dagelijks gebed. Daarom bleef hij gans zijn leven 'n kind van Maria, vooral door 't dagelijks gebed van 't rozenhoedje. Ook voor wie bemin en gelooft, is 't lijden geen probleem: dit verklaart zijn overgave en geduld in een jarenlange ziekte.

«Bemin uw naaste als u zelf» Hierin volgde hij Kristus, die al weldoende rondging. Zijn leven was een zich zelf vergeten om anderen naar best vermoogen bij te staan. Als strijder in de oorlog 14-18, maar vooral als adjunct-commissaris van de politie, stond

hij niet alleen in dienst van 't vaderland en de wet, maar ging zijn grote bekommernis uit naar de medemens; hoe kon hij hem 't meest en 't best dienstbaar zijn. Zijn echtgenote en zoon droeg hij immer één warm hart toe. Ook al was de dagtaak soms moeilijk en hard, thuis heerste steeds een sfeer van gezelligheid, goedheid en intimiteit, die elke last weer draagbaar maakte. Hij bleef deze rusteloze werker eenmaal gepensionoord. In hem vonden de ouden van dagen hun voorzitter, die geen tijd en moeite spaarde om hun 'n gelukkige oude dag te bezorgen. Eenmaal erevoorzitter was hij nog steeds die man, die met raad en daad de bond bleef steunen.

Wij danken U, Vader in de hemel, voor deze man, en voor al het goede dat van hem is uitgegaan.

Wij bidde U,

Wees zün vreugde en beloning.

Wees mild voor zün menselijke zwakheden en tekorten,

Sterk ons allen in het geloof, dat wij hem mogen weerzien in 't eeuwige vaderhuis.

De families

SAEYTIJDT en WILLEMS

*danken U voor uw gebeden
en kristelijke deelneming.*

Drukk. Kerkhofs

Begrafenis Moors tel. 52201