



Blijvende herinnering aan

Margareta SAEYTIJDT

weduwe van

René (Paulken) De Vleeschauer

geboren te Nederbrakel op 23 mei 1900

en in de Heer ontslapen te Ninove

op 17 januari 1990.



*Dank aan allen die ons met hun sympathie
of stille aanwezigheid bijstonden bij het
overlijden van moeder.*

*In ons blijft bewaard je beeld:
liefdevol, zorgend.*

*Je levensmoed, je werklust,
je sterkte, je geloof,
dat zullen we ons altijd herinneren.*

*Een moeder sterft niet,
ze draagt zichzelf over op elk kind
dat ze het leven schonk.*