

„De naam van elke mens staat gegrift in de palm van Gods hand.”

Jesaja.



GEDENK IN UW VROOM GEBED
DE ZIEL VAN
DE HEER

ROBERT SAX

echtgenoot van Mevrouw
Cecile VERVAEKE

Geboren te Oosterzele op 16 februari 1933
en in de Heer ontslapen te Jette op 12 juli
1984, gesterkt door het Sacrament van de
ziekenzalving.

- Zijn hand was hard van eelt,
zijn hart was zacht en goedig,
maar machtig ook, mansmoedig,
getrouw en onverdeeld.
- Hij was rechtzinnig in
zijn daden en gedachten,
hij schraagde op mannenkrachten
zijn heerlijk gezin.

(Gezelle)

Het leven van de mens is een mysterie, dat
in Gods handen rust, aan dit geheim kan de
mens niet peuteren.

Over iedere weg waarop de mens wandelt
gaat de dood aan zijn zijde. Onverschillig
voor hulpgeroep slaat hij zijn slag zonder
mededogen.

In de volle kracht van zijn leven, te midden
van drukke bezigheden werd hij door ziekte
overmand. Na maanden van hulpeloos zoeken
en wachten kwam de dood.

God schiep de mens niet voor de dood maar
wel voor het leven! Deze eeuwige waarheid
heeft de Heer Jezus bevestigd: „Ik ben de
Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft,
ook al mocht hij gestorven zijn, zal eeuwig
leven.”

(Joannes 11(25-27))

Met een laatste groet aan zijn vrouw, met
een dankbare herinnering aan zijn kinderen,
met een woord van afscheid aan bloedver-
wanten en vrienden is hij overgegaan naar
een beter leven.

Gedenkt hem allen in uw gebed.



Cecile VERVAEKE,
Dirk SAX en verloofde Gerda VAN TOMME,
Filip SAX,
Marcel en Julienne SAX(†) - GILLIS,
Alberic en Zulma VERVAEKE(†) - DHONDT,
De families SAX, VERVAEKE, GILLIS
en DHONDT,

danken voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

Uitg. Van Boxstael - V. d. Stricht L. - Balegem