

Wie zijn taak vervulde in dit leven,  
hem zal God Zijn vriendschap  
en Zijn liefde geven.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## Rigobert-Victor SALOMON

weduwenaar van Mevrouw  
Magdalena EECKHAUT

geboren te Melden op 2 mei 1899 en stil in de  
Heer ontslapen te Leupegem op 24 augustus  
1984, gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van het H. Sacrament  
en de H. Amandus.

Als een diep en overtuigd gelovig man, zoals  
zijn ouders waren, is hij heengegaan. Hij die  
zoveel huizen heeft opgetrokken mag nu binnen-  
gaan in het Eeuwige Vaderhuis, om daar voor  
goed te wonen.

De laatste maanden van zijn vruchtbaar leven  
waren voor hem een ware lijdensweg. In die  
vele dagen werd hij gesteund en getroost door  
de dagelijkse communie.

Met vreugde heeft hij steeds zijn plichten  
volbracht als vader van een groot gezin. Hij  
heeft diep geleden door het vroeg afsterven  
van zijn echtgenote. Plichtsgetrouw heeft hij  
zijn taak verder doorgezet. Als aannemer heeft  
hij vele woonwijken opgetrokken en 't laatste  
groot werk was het herstel van zijn parochie-  
kerk. Zolang zijn krachten het toelieten was hij

in de zondagsmis met de H. Communie. Op  
hoge ouderdom mocht hij de genegenheid  
van zijn kinderen ontvangen en vooral de  
zorgen, dag en nacht, van zijn duurzame doch-  
ter. Dikwijls hoorden wij zijn dankwoord uit-  
spreken voor al die zorgen en diep meegevoeld  
lijden. In zijn intieme omgeving is hij gestorven  
omringd door zijn kinderen.

Duurbare kinderen, ik dank U voor uw toe-  
wijding en medevoelen. Blijft eensgezind en  
goed voor elkander.

Beste familieleden, een laatste groet en een  
gebed voor mijn zielezaligheid. Hebt goede  
moed in 't leven. Tot weerziens Hierboven!

H. Amandus, bid voor ons.

---

**Namis : zondag 14 oktober te 9.30 uur.**

---

De Heer en Mevrouw Germain SALOMON -  
STOCKMAN, kinderen en kleinkind,  
De Heer Gilbert SALOMON,  
De Heer en Mevrouw Gabriel SALOMON -  
DE LA CROIX en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Eleuthere SALOMON -  
DE VOS,  
Mejuffrouw Marie-Jozef SALOMON,  
De Heer en Mevrouw Richard SALOMON -  
VAN DEN DAELE en kinderen,  
De families SALOMON, BOURGEOIS,  
EECKHAUT en DE ZAEYTIJDT,

danken voor de blijken van genegenheid  
en deelneming.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde  
Begr. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde