

IK BEN GEKOMEN OM TE DIENEN,
NIET OM GEDIEND TE WORDEN.

† Dit weze een uitnodiging tot een vroom gebed voor

ZEEREERWAARDE HEER LEO SANDERS

pastoor-deken van Nevele

geboren te Aalst op	23 februari 1914
priester gewijd te Gent op	16 april 1939
leraar St Catharinacollege G'bergen op	6 april 1940
kapelaan Immerzeel, Aalst	22 aug. 1946
pastoor St-Martens-Lierde	31 maart 1964
pastoor-deken Nevele	2 nov. 1970

overleden te Nevele op 31 mei 1973, gesterkt door het H. Sakrament van de zieken en de Apostolische Zegen

Zijn priesterleven was één getuigenis van zijn diep geloof en zijn rusteloze bezorgdheid voor al wie hem werd toevertrouwd.

De Heer begunstigde hem met rijke gaven : zijn levenslust verwierf hem vele vrienden ; door zijn ruimdenkendheid werd hij ten volle aanvaard zowel door de jeugd als door de volwassenen ; zijn eenvoud opende de harten van zijn toehoorders zodat ze door zijn stem graag het woord van God beluisterden. Hij had een scherp doorzicht in de huidige problemen van Kerk en maatschappij. Menige organisatie rekende op zijn wijze leiding. Zo heeft hij als mens en als priester in die te korte tijd een zware levenstaak volbracht.

Op het feest van Kristus'Hemelvaart werd voor hem waar, wat Paulus ons troostend leert: "Ons vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook als verlosser verwacht de Heer Jezus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en gelijkvormig maken aan Zijn verheerlijkt Lichaam."

Danken we de Heer voor dit leven van goedheid en nederige priesterdienst, dat voor ieder die hem kende of benaderde een prikkel was tot betere inzet en totaler zelfgave. Leren we van hem dat de Heer enkel trouw vraagt in het kleine en ongeziene van elke dag, dat priester-zijn de moed tot konsekwentie eist, dat alleen nederigheid groot maakt voor God en voor de medemens.

Leeft deze priester nu in de heerlijkheid van de Heer, hij zal ook verder leven in de geest van zijn talrijke oudstudenten, in het hart van zijn parochianen, voor wie hij een lichtend voorbeeld was van trouwe en gulhartige dienstbaarheid, in de herinnering van zijn confraters die door hem mochten ervaren dat God Liefde is en Liefde schenkt.

Mijn dierbare broer priester, mijn goede confraters, in het priesterschap, vooral gij, oud-cursusgenoten, denkt me in een priesterlijk vriendengebaar aan het altaar van de Heer.

Dierbare broers, zusters, zuster in het klooster, familie en al wie mij met genegenheid hebt omringd, ik dank U. Moge ons gebed de familiegeest bewaren die ons één zijn bezielde en voltooide.

Dank, Julia, om zoveel jaar trouwe dienst, om zoveel blijken van bezorgdheid voor wie ook beroep deed op gastvrijheid in ons huis. Biddend blijven we samen in de Heer.

Beminde parochianen van Nevele, de tijd was te kort om te bewijzen wat we samen wilden blijven : één gemeenschap die ijvert om schoner en trouwer als volk van God te leven. Moge - mede door het offer van mijn leven - de Heer U zegenend en beschermend nabij blijven.

Goede zusters van de school en het rusthuis, eeuwig dank om uw gastvrijheid en de stille hulp me gedurende vele maanden gegeven. Bidt voor allen die ik zo vroeg moest verlaten.

Gij ook, mijn dierbare oud-parochianen van St-Martens-Lierde dank ik voor uw evangelische medewerking. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer, geef uw priester voor eeuwig de vreugde van het bij-U-zijn.

Voor de blijken van kristelijke deelname en gebeden voor de dierbare afgestorvene danken U hartelijk
De families SANDERS - DE DEYNE.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde