

«God is barmhartigheid. Moge Hij medelijden tonen met zijn dienaar, die Hij tot zich riep. - Moge de engelen zijn ziel geleiden tot in zijn vaderland, de hemel.»

(uit de «Libera».)

†

TOT AANDENKEN

aan de Heer

ROGER SANDERS

echtgenoot van Mevrouw

Claudine Kint.

geboren te Eksaarde de 20 mei 1937
en bij ongeval overleden te Lokeren,
de 23 juni 1963,
gezalfd met de H. Olie.

«O God die geneigd zijt altijd medelijden te hebben en te sparen, wij bidden U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar Roger, die Gij heden deze wereld hebt doen verlaten. Lever hem niet over in de handen van de vijand en vergeet hem niet voor altijd.»

(uit de Absoute).

De families Sanders, Kint en Anthuenis

diep getroffen door de blijken van medevoelen, hun betoond in hun rouw, danken U van harte.

Begraf. ondern. E. De Clerck, Tel. 78.15.68