

Ik zal mij een getrouwen priester verwekken die naar mijn hart en naar mijn geest zal handelen. I Kon. II. 35

† BID VOOR DE ZIELERUST †

VAN DEN EERWAARDEN HEER

BAVO - JOZEF SANSPEUR

geboren te Nukerke, den 19 Juni 1874.

Priester gewijd te Gent in 1897. Was achtereenvolgens Coadjutor te Leupegem; Onderpastoor te Zulzeke, te Doornzele en te Melle; Pastoor te Nokere en te St. Maria Lierde; Bestuurder der Eerwaarde Zusters van de Visitatie te Gavere sedert 3 Mei 1936.

Godvruchtig overleden te St. Denijs-Westrem, den 21 Maart 1944,

voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een man van raad en voorzichtigheid, godsvrucht en priesterlijken ijver; door zijn eenvoud en hartelijkheid won hij ieders vertrouwen.

De eer van God, de zaligheid der zielen, die hem waren toevertrouwd, bleven het doel van al zijne werken.

Omdat hij den Heer behaagde moest hij beproeving onderstaan: doch met volle onderwerping aan Gods heiligen wil nam hij den kelk des lijdens aan. In deze gevoelens zag hij den dood naderen en wachte hij gelaten het oogenblik af dat de Heer hem riep om hem de kroon der volmaakten te schenken.

Duurbare Bloedverwanten, geachte Zusters, en gij mijn trouwe Dienstmeid, die mij zoo liefdevol hebt bijgestaan, hebt dank voor uw teedere zorgen en uw milde verkleefdheid. Daarboven blijf ik U beminnen en zal ik op U wachten, Bidt intusschen voor mij en gij vooral, mijn Neef Priester, gedenk mij aan het altaar des Heeren.

R. I. P.

.....
Druk. G. Balcaen, kostler-organist, Gavere.

Mijnheer en Mevrouw Alfons DE MAN - SANSPEUR;

Mejuffter Marcella DE MAN;

Eerwaarde Pater Gaston DE MAN, Missionaris van Scheut;

De Familiën SANSPEUR, DE MAN en VERSCHULDEN,

BEDANKEN.