



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus - Hiloné SANTENS

weduwnaar van

Mevrouw Emma DEPRAETER

geboren te Mooregem de 24 April 1862 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 28 December 1950, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder, de H. Kerk.

Heer, ontvang uw dienaar in de plaats der zaligheid, die hij van Uw barmhartigheid verhoopt. Verlos, Heer, de ziel van uw dienaar van de boeien der straffen en van alle kwellen. (missaal)

Eenvoudig in zijn omgang met de mensen, minzaam, goedhartig, zocht hij steeds wel te doen uit liefde tot God, dien hij voor ogen hield en oprecht beminde.

De Heer zegende hem met een hogen ouderdom; taaië werkkraft en gezondheid zoals er weinigen genoten. Plichtvol, godsdienstig en werklustig heeft hij zijn kinderen in diezelfde deugden grootgebracht. Met taaië werkkraft en een voorbeeld van plicht en eenvoudige geloof, werkte hij in stilte als een gebed die de Voorzienigheid hem leerde opdragen.

Duurbare Kinderen, blijft elkander beminnen: deugzaam en godsdienstig in ongeveinsd geloof.

Broeder en Zusters, bidt voor mij. Ik dank U allen voor uw genegenheid en liefde.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Druk Van Assche, Oudenaarde

Mijnheer en Mevrouw Jules SANTENS-ROGEMAN.

Mijnheer en Mevrouw Raymond SANTENS-WAMBERSIE,

Mevrouw Weduwe Albert ROOSEN-SANTENS,

Mijnheer en Mevrouw Oscar T KINDT-SANTENS,

Mijnheer en Mevrouw René DEKOCK-PAUWELS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Eduard KRAUSS-DEKOCK en kind,

Mijnheer en Mevrouw René SANTENS en kinderen,

Mejuffer Marie-Thérèse SANTENS,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De familiën SANTENS, DEPRAETER en WAELKENS,

zijn kinderen ;

Gevoelig aan uw bijik van deelname in hun pijnlijke rouw, bieden Ued. hun innige dank.