

† VROOM AANDENKEN
aan de
Heer SYLVAIN SANTENS
echtgenoot van

Mevrouw Marie-Antoinette BAYART

geboren te Bevere-Oudenaarde, de 29 April 1893, alwaar hij in de kristelijkste gevoelens overleed de 6 Mei 1950, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Hij was Oud-Strijder - Ridder in de Kroonorde - Ridder in de orde Leopold II - Overwinnings- en Militaire Medaille en andere onderscheidingen van de veldtocht 1914 - 1918.

Zoals hij leefde, zó stierf hij.

Schoon was zijn leven, stichtend, diep-kristelijk.

Hij blonk vooral uit, door zijn eenvoud, zijn verdraagzaamheid en zijn buitengewone gediensigheid.

Zijn medewerkers zeggen van hem, dat hij was, een beste patroon, met zin voor rechtvaardigheid en begrip voor sociale noden. Ideale man voor zijn vrouw, ideale vader voor zijn kinderen, was het een zoete vreugde te leven onder de zijnen. God heeft dan ook zijn schoon leven bekroond met een schone dood.

Wie getuige mocht zijn van zijn berechting, zal in 't diepste van zijn ziel geroerd zijn geweest, hem te horen luidop bidden en hem te horen danken voor de weldaad der laatste HH. Sacramenten.

Teergeliefde echtgenote, die alles waart voor mij in 't leven en in zelfvergetenheid, dagen en nachten als een troostengel aan mijn ziekbed zat, wat moet uw harte bloeden om 't gebroken geluk, maar richt uw blikken hoopvol naar omhoog, naar Hem die eens zegde : « Ik zal uw dreefheid in vreugde veranderen ».

Duurbare kinderen, print diep in uw hart de woorden die ik stervend tot u sprak : « Ziet dat ge in wijsheid opgroeit en de troost en de trots van uw brave moeder blijft ».

Beminde broeders, zusters en bloedverwanten, met wie het een vreugde was in eensgezindheid te leven, wij blijven in eeuwigheid verenigd door de liefde.

Lieve Vrouw, ik was uw kind.

Toon nu, dat Ge mijn Moeder zijt.

300 d. afl.

Druk. Van Assche, Oudenaarde

Mevrouw Sylvain SANTENS-BAYART,

Mijnheer Lieven SANTENS,

Mijnheer Herman SANTENS,

Mijnheer Pierre SANTENS,

Mijnheer Paul SANTENS,

Mevrouw Edouard BAYART,

Mijnheer en Mevrouw Maurice SANTENS-ISERBYT en kinderen ;

Mijnheer Julien SANTENS,

Mijnheer en Mevrouw Joseph BAYART-KEYMEULEN en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Leon BAYART-VAN ELSLANDE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Joseph VAN ELSLANDE-BAYART en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Paul BAYART-VEYS ;

Mijnheer en Mevrouw Marcel BAYART-DECOCK en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Prudent BAYART-DELBECCQUE, zijn broeders en zusters ;

De families SANTENS, VAN DEN BROECKE, PENNINGK, BAYART, SAMAIN,

DEMEULEMEESTER-VAN PRAET.

zijn echtgenote ;

zijn kinderen ;

zijn schoonmoeder ;

Gewellig aan uw blijk van deelneming in hun
pijnlijke rouw, bieden Ued. hun innige dank.