

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

†

ZALIG AANDENKEN

aan

Mijnheer Leo SARDEUR,

weduwnaar van

Mevrouw Emilie Van Damme,

geboren te Mater, de 15 juni 1876, en zeer godvruchtig overleden te Volkegem, de 7 november 1964, bediend met de HH. Sakramenten van de zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Een vroom en bedachtzaam man is van ons heengegaan. Zijn doen en laten waren gekenmerkt door wijsheid en deugd.

Wars van uiterlijk vertoon heeft de duurzame overledene geleefd voor echtgenote, kinderen en familie. Door edelmoedig zelfvergeten, was hij voor hen tot zijn laatste levensdagen een schat van genegenheid en goedheid. Hij was een man van plicht en godsdienstzin.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie, hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen. Blijft elkaar genegen, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

R. I. P.

Ename — Drukk. Vander Stuyft

Diepgevoelig aan uw bliken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigen dank.

Heer en Mevrouw Firmin SARDEUR-WALRAEVE en kinderen;
Eerwaarde Zuster Marie-Alexine der Zusters van Liefde te Gent, " Caritas ", Melle,
in de wereld, Mevrouw Emma SARDEUR;
Heer en Mevrouw Alfred GOOSSENS-SARDEUR, kinderen en kleinkinderen;
Heer en Mevrouw Cyriel SARDEUR-REVVYN, kinderen en kleinkinderen;
Heer en Mevrouw Maurice VAN DEN HAUTE-SARDEUR en kinderen;
Eerwaarde Zuster Marie-Arnouldus der Zusters van Liefde te Gent, " Caritas ", Melle,
in de wereld, Mevrouw Angèle SARDEUR;
Mevrouw Julia SARDEUR, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
De families SARDEUR, VAN DAMME, DE SCHEERDER en VAN LAEKE.