



Bid voor de zielerust van

Mejuffer

**Marguerite, Cesarine SASANGUI**

dochter van wijlen Heer en Mevrouw

**Richard en Emma CLEMENT**

geboren te Melden, op 11 maart 1903  
en godvruchtig overleden te Cuda-naarde,

op 12 juli 1979,

gesterkt door de H. Sacramenten.

De dierbare overledene was een ingoede vrouw bezorgd en bekommerd om het geluk van allen die met haar leefden. In eenvoud en toewijding was zij als een moeder voor elk van haar gezinsleden. Haar leven lang heeft zij die zaligspreking van de Heer betracht : « Zalig de zachtmoedigen, zij zullen het land bezitten » (Matt. 5,5). Geduldig, bescheiden, dienst en vol vrede, zo werd zij in haar kennissenkring, in het gebuurte opgemerkt en gewaardeerd, zo zal de Heer zelf haar nu, de vrede van zijn verheerlijkt leven doen delen.

Mijne lieve broeder, zusters, schoonbroeder en familieleden, wij waren gelukkig samen. In het afscheid valt zo dubbel hard. Toch weten we dat

God ons allen een blij en blijvend wederzien voorbereidt.

« Heer God, U danken wij om 't vele goede in 't leven van onze dierbare. Nu haar lichaam verstard is willen wij haar gedachtenis levend houden in ons midden. Wij vragen U, dat alles waarin zij fijn en trouw is gebleven tot ons mag blijven spreken, dat niets waarin zij moedig en groots is geweest verloren mag gaan, maar door Jezus' kracht en opgenomen in zijn offer, tot vestiging van Gods koninkrijk in onze wereld, groeien kan. Amen. »

De families SASANGUI en CLEMENT,

danken U voor de blijken van  
genegenheid en gebed.

---

Begravenissen R. Devos en Zoon, Ronse.