

Gij Heer zijt onze enige Hoop !

Bid voor de ziel van mevrouw

Bertha, Octavie SACKX

weduwe van Gerard Van Welden

geboren te St. Blasius Boekel op 17 oktober 1901 en er godvruchtig overleden op 30 september 1983. Voorzien van de sacramenten.

Lid van de kristen bond der gepensioneerden.
Lid van het pauselijk missiewerk van de Voortplanting van het geloof en van de confrerie van de H. Blasius.

Het zachtmoedig en milde hart van Bertha is stilgevallen. In hetzelfde jaar geboren als haar man-zaliger Gerard heeft ze hem veertien jaar overleefd.

Reeds een hele tijd sukkelachtig wist de dierbare overledene dat de dag van haar overlijden naderbij kwam: in het begin van dit jaar zei ze het 's morgens van de ultieme dag wist zij het in volle bewust zijn te zeggen voor de late avond.

En ze was ook totaal bereid om te verschijnen voor haar Schepper Die zij altijd naar bestvermogen heeft gediend: bereid door het sacrament der zieken-de ziekenzalving-en bereid door het sacrament der stervenden-de communie-éen paar dagen vóór haar dood.

Bereid was ze tenanderen gans haar leven. Haar leven was er een van godsvertrouwen : zolang ze kon was ze op post in haar parochiekerk en als ze dit niet meer kon hield ze ervan het bezoek te ontvangen van de pastoor met Onze-Lieve-Heer om thuis te communiceren. Haar leven bleef niet gespaard van kruisen. Met haar man-zaliger heeft ze vroeger het harde leven gekend van woeste arbeid voor het kleine gezin waar haar maar één dochter is

overgebleven. Om niet te spreken van het kruis der aftakeling van de laatste maanden.

Maar behalve de kruisen waren er ook wel de kleine vreugden in haar leven, onder andere: het mogen en blijven inwonen bij haar kinderen en kleinkinderen, en het kunnen en mogen zich zijn en sterven bij de haren.

Zulke mensen met een rotsvast voorwaardelijk geloof kunnen ons ook nu nog in deze nieuwe tijden van welstand tot voorbeeld dienen.

Met het overlijden van Bertha verdwijnt uit ons midden een minzaam-vriendelijk en mild mens waar eenieder, die haar kende, van hield. Ook ons Heer, mogen wij veronderstellen, houdt van haar en heeft haar wellicht nu reeds verwelkomd; Kom, goede trouwe dienaar, neem bezit van het rijk dat u is voorbereid (evangelie) Dierbare kinderen en kleinkinderen, vele jaren hebben we mogen samenwonen en lief en leed mogen delen. Dank u en gedenk mij in uw gebed en zondagmis. Ik gedenk u ook van hierboven.

Dierbare broers en schoonbroers, zuster en schoonzusters, verwanten vrienden en bureu, ik dank u eveneens om uw vriendschap en om uw gebeden en medeleven.

Ook beste dank aan mijn verpleger Philippe en aan Familiehulp. Aan allen vaartwel en tot weerziens in het hemels vaderhuis. H. Maria, koningin van de rozenkrans, bid voor ons. De hoogmis-namis zal alhier opgedragen worden op zondag a.s. 9 oktober 1983 te 9u30

Etienne Roelandt-Van Welden Hilda en kinderen Lieve, Ives, Isabel

De families Sackx, 't Joncke, Van Welden en D'Haese

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Begravenis R. De Pauw - Zwalm - druk Morre