

Dankbaar om het leven van moeder  
die ons zo nabij was,  
Voor alle liefde en vriendschap die van  
haar is uitgegaan,  
voor de vrede en de vreugde die zij  
onder ons heeft gebracht  
weze dit een blijvende herinnering  
en een uitnodiging tot een vroom  
gebed voor

MEVROUW

ALIDA SAVEYN

weduwe van

RENE BOURDEAUD'HUI

geboren te Kruishoutem op 2 februari 1897 en stil  
overleden te Oudenaarde op 14 februari 1985, gesterkt  
door de H. Sakramenten der Zieken.

---

Moeder zijn is alles geven  
Zorg en lijden, liefde en leven  
Moeder zijn is alles derven  
Alles... en tevreden sterven.

---

Moeder, gij waart voor ons, wat wij vandaag en  
voor altijd zullen missen.

Gij hebt van de Heer een klomp geluk gekregen.

Die klomp geluk hebt gij in duizend stukken  
gebroken; ieder deel sprak van Uw liefde...

Nu alles weggegeven is, legt gij Uw lege handen  
terug in die van de Heer!

Moeder, dat wij voorgoed alleen zijn thans, bedroeft  
ons hart zo zeer.

Moeder, geef ons nog een kruisje!

Dank U voor alles waarvoor we geen woorden vinden!

We zijn fier dat we 'n moeder hadden.

Uw deelname in het verlies van iemand die ons zo  
lief was, schonk ons veel troost.

Wij danken U voor Uw gebed.

De families SAVEYN en BOURDEAUD'HUI.