

Vader in uw handen beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Oscar SAVEYN

Weduwnaar van Mevrouw

Aimée OGIERS.

Geboren te Kruishoutem op 9 september 1887
en godvruchtig overleden te Sint Lievens Esse
op 22 augustus 1974 gesterkt door de sakramen-
ten der zieken en de pauselijke zegen.

Als kristenen danken wij ootmoedig de Heer
om dit schone leven van eenvoud en trouw in de
kristelijke plichtsvervulling van elke dag, om
het goede dat door vader leeft en voortleven zal.

Wij danken de Heer om de levenshouding die
wij van vader hebben meegekregen. Hij heeft
ons geleerd dat de weg door het leven een op-
gaan betekent naar God.

Wij danken de Heer omdat wij zo lang vader-
lijke zorgzaamheid hebben kunnen beantwoor-
den door onze aanhankelijkheid en genegenheid.

Wij bidden de Heer dat vader de barmhartig-
heid van God zal ondervinden voor menselijke
zwakheden en dat de eeuwige gave van Gods
nabij-zijn voor hem spoedig verwezenlijkt wordt.

Wij bidden de Heer dat wij die hem gekend
hebben zijn voorbeeld zouden navolgen in blij-
vende samenhorigheid en in kristelijke volhar-
ding opdat wij met hem eens verenigd mogen
worden in het Rijk van God.

Heer van leven en dood, op U hopen wij, be-
vrijd allen die in de schaduw van de dood ver-
blijven en breng hen op de weg van het licht.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



Heer en Mevrouw Marcel Saveyn-Hamelinck en
dochter,

Heer en Mevrouw Paul Moulart-Saveyn,

De families SAVEYN,
OGIERS,
SIMOENS
en
DE CLERCQ.

danken U innig voor de bliken
van deelneming betuigd in hun
rouw.