

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Irma, Maria SAX

weduwe van **Georges VAN DEN BULCKE**,

geboren te Gijzenzele op 17 december 1899
en godvruchtig overleden te Oudenaarde in
de H. Hartkliniek op 21 maart 1986,
gesterkt door het HH. Sakrament.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Wat gij voor ons betekent, mémé, is met
geen woorden te vertolken. Geboren en op-
gegroeid in een groot gezin, hebt gij van
jongsafaan veel meegemaakt; veel vreugde,
ja, maar ook veel beproevingen; ge hebt
hard leren werken en dat hebt ge altijd
voortgedaan zovele jaren lang.

Vroeg hebt gij uw echtgenoot verloren en
stond gij alleen met 2 kinderen.

Hoe gelukkig waart gij om de fijne opvang
van uw dochter, waar gij tot de laatste dag
van uw leven thuis zijt geweest en er
vertroeteld werd. Uw gezondheid die altijd
sterk is geweest, kreeg een zware klap
toen gij ook uw enige zoon verliezen moest.
Wij weten dat gij enorm veel hield van de

mensen rondom u. Gij hebt voor iedereen
die u lief was nog eens afscheid willen
nemen, en ge hebt in overgave kunnen zeg-
gen: « laat mij gaan », nadat ge ze allen
gezien had, gerust omdat ze bij u waren.
Gij hield zoveel van het leven; samen met
uw huisarts die uw steun was, familie en
buren hebt ge'r voor gevochten tot de
laatste ademtocht.

Wij bewaren de schone dingen van uw
kunstzinnige handen: de vlinders, de bloe-
metjes en vogels die gij zo fijn te bordu-
ren wist. Het was de grote troost van uw
geloof te weten dat ge dra bij uw zoon
zoudt zijn in de hemel.

De Heer heeft u geroepen nog vóór de
Goede Week begon, opdat het nu al Pasen
zou zijn voor u. Wij danken God omdat gij
zovele jaren bij ons zijt mogen blijven,
want gij waart een « prachtmens ».

Sonja.

De families

SAX, BOTTE,
VAN DEN BULCKE, RAMAN,
danken U.

Namis: zaterdag 19 april om 8.30 u.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel