

Wilt ge als moeder hengaar
Ze nog met liefde lonen,
Laat dan haar beeld bij raad en daad
U in de geest steeds wonen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Martha SAX

Weduwe van Mijnheer

Maurice LIEBRECHT

geboren te Oosterzele, de 9 oktober 1906 en er god-
vruchtig overleden, de 10 mei 1964.
Voorzien van de Rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Woorden kunnen niet vertolken wat het is: de goede moeder in het goede huisgezin. Het leven kent vreugde in zover de harten worden bestraald met het licht en de warmte van de moederliefde. Bij het pijnlijk afsterven eerst, ondervindt men aangrijpend wat een grote schat men verloren heeft.

Als jonge vrouw gaf ze zich in trouwe liefde aan haar man, vol blij verlangen om met hem een gelukkig gezin te stichten. Vroeg kwam de beproeving: het vroegtijdig afsterven van haar echtgenoot. In moedige zelfverloochening droeg ze zorg voor het beproefd gezin. Eigen leed verkropte ze en eigen ziekte hield ze lange tijd verborgen om dag na dag te zorgen voor haar geliefde kinderen. Hoe dikwijls moet dat een kruisweg zijn geweest? Het was haar liefde die haar voortdreef, het was haar gelovig godsbetrouwen: want ze was immers een oprecht kristene moeder die dagelijks bad: «Vader, Uw wil geschiede».

Geliefde Kinderen, vroeg komt deze scheiding doch troostend is ons gelovig vooruitzicht op de eeuwige beloning en ons gelukkig terugzien. Blijft me onverminderd beminnen door mij te gedenken in uw gebeden. Blijft allen sterk door uw kristelijk geloof.

Dierbare Familieleden, gedenkt mij in uw gebeden.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

.....
UITG. J. RYDANT, KOSTER, OOSTERZELE

Mr & Mw Fernand BROUCKE-LIEBRECHT,
Mejuffer Denise LIEBRECHT,
Jonge Heer Eddy LIEBRECHT,
De families SAX, LIEBRECHT, DE GUSSEME en BUYSE,

BEDANKEN Ued. voor de blijken van
deelneming in rouw en gebeden.