

"Mijn God, erbarm U mijner ; heb medelijden, Heer !,
(Begrafenisgezang.)

†

BID VOOR DE ZIELERUST
VAN DE HEER

MICHAËL SAX,
wettelijke echtgenoot van Mevrouw
GABRIËLLE DE CORTE,

geboren te Oosterzele op 14 augustus 1912
en overleden in het Academisch Ziekenhuis te Gent
op 7 augustus 1973,
begeleid door de Genademiddelen van de H. Kerk.

"Indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn ?"
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard ; voor
ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons
na zulk een gave ook niet al het andere schenken ? —
Vrij plots werd de overledene uit zijn gezin weggerukt.
Hij was er nog zo nodig ; maar tegenover de dood
staat zelfs de bekwaamste menselijke kennis dikwijls
machteloos. We moeten ons nederig neerbuigen voor
het mysterie van leven en dood.

"Met weemoedig hart heeft de diepbeproeft vader
Jarenlang hard gewerkt voor zijn gezin, in 't bijzonder
voor zijn zorgenkind die hij zo innig liefhad."

Dierbare Echtgenote en Kinderen, ik heb naar best
vermogen voor U gewerkt en gezorgd. Blijft elkaar
steunen en voor elkaar zorgen, vooral voor onze
lieve Lucien.

"Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is 't leven goed,
waar men vrij en onbedwongen
alles voor elkander doet."

O. L. Vrouw van de Goede Raad, bid voor ons.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 09/70.56.19

Mevrouw Michaël SAX, geboren Gabriëlle DE CORTE ;
Mijnheer en Mevrouw Etienne SAX-POELMAN en dochter ;
Mijnheer Lucien SAX ;

De familie SAX ;
De familie DE CORTE ;
De familie BOTTE ;
De familie BOUCQUÉ,

getroeflig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.