

Die in lijden en in sterven zich overgeeft aan
de wil van God, ontslaapt in vrede. (H.A.De Lig.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALBERT SCHAILLÉE

Rustend Brievenbesteller

Weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

RENILDE BRANCKAERT

Echtgenoot in tweede huwelijk van Mevrouw

EUGENIE LIMBOURG

Geboren te Overboelare de 6 Januari 1880, en
aldaar godvruchtig overleden de 24 September 1950,
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

- : - : -

Hij was een openhartig en rechtschapen man, hij
vreesde God en volbracht in alles zijn plicht,
De vrees des Heren is het begin der wijsheid .Ps.110
Die wijsheid geleidde hem in gans zijn levenswan-
del. Hij was standvastig en onwankelbaar in zijn
geloof, bracht op bekwame tijd zijn hulde aan den
Heer. Hoe zwaar viel het hem, door ziekte gedwon-
gen, de zondag-mis niet te kunnen bijwonen.

Hij was vlijtig en werkzaam. Van jongsaf aan
den arbeid gewend, heeft hij nooit zijn krachten
gespaard wanneer het ging om het welzijn van zijn
familie. De genegenheid voor al zijn kinderen toonde
hij in de hartstochtelijke liefde voor zijn kleinkin-
deren.

Duurbare echtgenote, kinderen en bloedverwan-
ten, vaartwel, eens zien we elkander voor eeuwig
weer. Van harte dank om uw allerbeste zorgen en
genægen liefde; blijve die liefde onsterfelijk door de
banden van het gebed.

De Familiën:

SCHAILLEE,
BRANCKAERT,
PEVENAGE,
BOXSTAEL,
LIMBOURG,
LAUWERS,

Zeer ontroerd door uw
blijken van deel-neming
danken U van harte.

Drukk. Demulder, Viane-Moerbeke