

Gelijk het de Heer behaagd heeft, is het geschied. Dat de Naam van de Heer gezegend weze.

†

Bid voor de zielerust

van MIJNHEER

GUSTAVE SCHAILLÉE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

JULIENNE DRUEZ

geboren te Overboelare op 15 Mei 1911 en overleden te Ronse op 11 December 1954, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Tot U, Heer, heb ik mijn hart verheven, op U heb ik mijn betrouwen gesteld. Laat niet toe, dat ik beschaamd worde. Ps. 24.

De woorden "Goedheid" en "Plicht" behersten zijn leven, zo in zijn huisgezin, als op zijn werk. Bij allen, die hem gekend hebben zal zijn aandenken in eer blijven.

In zijn korte ziekte aanvaardde hij Gods wil. Hij was bereid om voor zijn Schepper te verschijnen.

Dierbare echtgenote, liefste kinderen, vroeg moet ik U verlaten; het is Gods wil. Blijft trouw met elkaar verbonden, en bidt veel voor mij. Vanuit de hemel waak ik over U.

HIJ RUSTE IN VREDE.

.....
Druk. O. Everaert (Barrière de Fer) Ronse

Mevrouw Gustave SCHAILLÉE,

Mijnheer Richard SCHAILLÉE,

Mejuffer Jeanne SCHAILLÉE,

Mijnheer Oscar DRUEZ,

De familiën SCHAILLÉE-DRUEZ,
BRANCKAERT-VANDER CATSEYEN
en LIMBOURG,

bedanken uit ter harte voor uwe
gebeden en sympathieke deelne-
ming aan hun rouw.