

*De wrede ziekte brak intweeen
de band van lijf en lenden ;
maar kon de ziel, 't geloof, de hoop
noch de edele liefde schenden.*

G. Gezelle.

Dankbare herinnering aan het leven van

De Heer

Richard SCHAILLEE

echtgenoot van Mevrouw **Jacqueline PLATTEAU**

geboren te Viane op 1 december 1933 en god-
vruchtig overleden te Aalst op 12 maart 1989.

Wanneer ik dood ben, geef mij dan de heide,
daar waar het dennebos begint, als graf,
ik kan niet gans van wat ik liefhad scheiden
al ben ik enkel nog een dorre staf.

Ik zal geen leed meer zien, geen pijn meer voelen,
en van de haat der mensen ben ik ver,
gevallen veder uit dit aardse woelen
gedoofde vonk van deze vale ster.

Mijn rust is zacht, ik ben het licht ontzonken
droomend van u voor allen tijd gehuld,
in het geluk dat gij mij hebt geschonken
mijn droom van liefde die gij hebt vervult.

Ween niet om mij, want ik zal naast u schrijden
en tot u spreken in de lentewind
en eeuwig, eeuwig zal ik u verbeiden
in 't heideland, daar waar het bos begint.

Jan Melis

Hij scheen te leven voor anderen. Vrouw en
kinderen waren voor hem het paradijs op aarde. Maar
hij stond echt ten dienst voor iedereen die hulp nodig
had. Te vroeg is hij heengegaan. Wij begrijpen niet,
maar weten dat God ons bernint en we onderwerpen
ons aan zijn Goddelijke wil, overtuigd dat hij nu vol-
komen gelukkig is en de beloning ontving voor al het
goede dat hij hier op aarde deed.

Beminde echtgenote, dierbare kinderen, lieve moe-
der, familieleden en vrienden, laat de banden onzer
liefde niet gebroken maar enkel onderbroken zijn en
laat ons verenigd zijn door het gebed tot ons samen-
zijn in de hemel.

Mevrouw Richard Schailleé-Platteau Jacqueline
en kinderen,
De families SCHAILLEE-DRUEZ en
PLATTEAU-DEJONGHE,

*danken U voor de blijken van innige
deelneming in de rouw die hun treft.*