

De moeders gaan, maar sterven niet,
zij leven en zij geven.



Tot dankbare herinnering aan

Mevrouw Zulma SCHAILLEE

echtgenote van De Heer Richard VAN DAMME

geboren te Onkerzele op 2 maart 1906 en god-
vruchtig overleden in het O. L. Vrouwziekenhuis
te Aalst op 9 mei 1984, gesterkt door de Heilige
Sakramenten der zieken.

Lid van de kristelijke bond van gepensioneerden

Heer God,
Gij weet hoe deze vrouw
in U geloofde en in leven,
gebed en eucharistie
U nabij wilde zijn;
haar dagelijkse paternoster werd langer
naarmate haar familie uitgroeide.
Gij weet hoe ze gewerkt heeft,
in huis en op het land,
steeds druk doende en begaan
met haar man, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
Temidden van haar huishoudelijke taak
werd ze ongeneeslijk getroffen.

God, laat haar gelovig leven
en zorgvol bestaan
bekroond worden door U.
Moge haar gebed voortduren
voor al haar dierbaren
die ze zo in het hart droeg
en die nu haar tasbare genegenheid
voorgoed zullen missen.

De families SCHAILLEE, VAN DAMME, DELVIN
en DE TAEYE.

danken U voor de blijken van kristelijk mede-
leven, uw gebed en uw aanwezigheid.

Uitgever Mevr. A. Van Schoors - Onkerzele.