



Dankbaar aandenken aan
de Heer

Albert SCHAMP

echtgenoot van Mevrouw
Julienne PELEMAN

Geboren te Sint-Martens-Lierde
op 10 augustus 1930
en er onverwacht thuis overleden
op 10 juli 2004,
gesterkt door het gebed van de kerk.



Julienne PELEMAN.

De kinderen en kleinkind.

De families SCHAMP, SERLIPPENS,
PELEMAN en LABIAU,

danken U voor uw aanwezigheid en bliken
van medeleven.

Het wordt avond ...

*Het wordt avond.
Zoals het licht van de avondzon
deemstert de drukte van het leven weg.
De drukte van het leven.
Ja, jarenlang heb ik het gekoesterd.
Genoten heb ik.
Het geluk was mij steeds nabij.
Noch ziekte, noch lijden
waren mijn deel.
Liefde en vriendschap
bezat ik in overvloed.
Mijn geliefden,
waarom huilen jullie dan nu ?
Valt het afscheid jullie zo zwaar ?
Laat mij langzaam ondergaan
in de stilte.
Want in die stilte hoor ik het geluid
van de eeuwigheid.
Luister met me mee.
Dan zullen jullie tranen drogen.
Want eens worden we herenigd.
Dan kunnen we weer samen genieten.
Niet meer van de drukte van het leven
maar van de stilte van de eeuwigheid.*