

« Een goed mens is van ons heengegaan ».



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Alfons SCHAMP

echtgenoot van Mevrouw Simonne DE LOOR,

geboren te Nederbrakel op 8 mei 1921 en
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabethzieken-
huis te Zottegem op 11 maart 1988.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Een goede echtgenoot en minnende vader ver-
laat de zijnen altijd te vroeg. Een schrijnende
smart wordt over vrouw en kinderen geworpen :
« Vader is niet meer » ! Maar... door zijn aange-
name omgang, zijn goed hart en de vaderlijke
gevoelens die hem bezielde, blijft hij voortleven
in de dankbare herinnering voor het vele goede
dat hij heeft gedaan. De oprechte genegenheid
werd hem steeds geschonken door allen die hem
om zijn deugdzaamheid hebben gekend !
Sterk stond hij in zijn geloof, vroom in zijn
gebed, zorgend voor zijn gezin en ongetwijfeld
naarstig in zijn arbeid, die hij zovele jaren in
rechtschapenheid en in ijvervolle inzet naar best
vermogen heeft gepresteerd. Zo mocht hij een
wilverdiende, een schone en rustige oude dag
tegenmoed zien. De zijnen hielden van hem en om-
ringden hem dan ook met eerbiedige en genegen
zorg tot op zijn laatste levensdag.

Een mens die Gods wegen heeft bewandeld, die
Gods wet als richtsnoer heeft beleefd, wordt
door de Heer zelf als « zalig » geprezen en heeft
de vaste belofte eens te delen aan het hemelse
paasgebeuren in de Heerlijkheid van de Heer.
Mijn geliefde echtgenote en mijn beminde kinde-
ren en kleinkinderen, gij weet hoeveel ik van
U allen hield. Mijn plotse heengaan valt U ze-
ker zwaar. Richt uw wenende ogen op naar
God, al biddende : « Uw heilige Wil is geschied ».
Mijn goede broers en zusters en al mijn dierba-
re verwanten en vrienden : allen zijn wij op weg
naar God. Eens dienen wij elkaar terug te vinden
in het Vaderhuis, waar geen rouw en geen tranen
zullen zijn, want de Heer maakt alles nieuw !
Moge uw gebed een teken zijn van uw blijvende
genegenheid.
Op U Heer vertrouw ik, dat het Paasmysterie
aan mij zal geschieden.

De families

SCHAMP, DE LOOR,
LIMPENS, DE BACKER,
danken U.

Namis : dinsdag 19 april 1988 om 19.30 u.

Rouwleiding bvba Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel