

Ten Paradijze geleiden u de engelen.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

ELISA SCHAMP

weduwe van de Heer

JULES DE SAVEUR

geboren te St. Lievens-Esse op 24 september 1892 en godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth te Zottegem op 20 november 1978, gesterkt door de sacramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

André en Josée De Saveur-De Wandel, kinderen en kleinkinderen,

Gerard en Maria Rooms-De Saveur, kinderen en kleinkinderen,

Robert en Clara Vermeulen-De Saveur, kinderen en kleinkinderen,

Robert en Elvire De Saveur-Broeckeaert en kinderen,

Nestor en Lea Cougé-De Saveur,

Gerard en Julia De Saveur-De Sutter en kinderen,

Raymond en Hilda D'Hoker-De Saveur en kinderen,

Michel en Marie-Louise De Saveur-De Tandt en kinderen,

Gilbert en Maria De Saveur-De Parmentier en kinderen,

De families Schamp, De Saveur, Buyens en De Clercq.

Een goede echtgenote en moeder is van ons weggegaan.

Wij danken de Heer dat Hij ons zulk een moeder gaf. Wij danken haar om de liefde, de genegenheid, de geborgenheid die zij ons bewees ; om de kommer voor haar gezin en om haar onverdroten arbeid.

Zoals ieder mens heeft zij vreugde en lijden gekend. Maar steeds heeft zij getracht aan allen een voorbeeld te geven van moed en betrouwen.

Heel haar leven lang heeft zij Onze Lieve Heer bemind en trouw gediend. Maandenlang heeft zij zich voorbereid op de definitieve ontmoeting met de Heer. Heel rustig en vertrouwd heeft zij Hem verwacht. Zij had haar plicht ten volle gedaan. Nu spreekt Hij tot haar met woorden van geluk en eeuwige vrede. Nu is zij verenigd met haar geliefde echtgenoot en wacht zij ons allen op om te samen eeuwig gelukkig te zijn in de hemel.

Beste kinderen en kleinkinderen, uw vriendschappelijke bezoeken waren mij steeds een bron van geluk. Ik dank u ervoor. Ik dank u voor de liefdevolle zorgen, uw bijstand en vertrouwen. Gij hebt u zelf niet gespaard om mij bij te staan in mijn laatste levensmaanden. God zal het u belonen. Blijft mij gedenken in uw gebeden.

Dierbare familieleden en vrienden, wij zien elkaar terug in de hemel.

Heer Jezus, bewijs uw barmhartigheid aan allen die gestorven zijn, neem hen op in uw vreugde en vrede.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.