

De ouderdom is een erekroon, als hij op den weg der gerechtigheid gevonden wordt.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN DEN HEER

EMIEL SCHAMP

WEDUWNAAR VAN MEVROUW ODILE DE WOLF

Oud-Schepen der gemeente Schoorisse

geboren te Schoorisse den 24 Januari 1861 en

er godvruchtig overleden den 31 Juli 1947.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

- - o - -

Gelijk de munter waarde geeft aan het metaal, zoo geeft de dood waarde aan het leven; want door de dood kan men voor het leven iets waarlijk waardevols koopen. Sterven is geen stap in het duister, maar een stap naar het licht.

Als een werk is afgemaakt, een moeilijke reis volbracht, een huis gebouwd, de oogst is binnengehaald, dan vieren wij feest; maar als een mensch zijn bestemming bereikt heeft, dan treuren zijn vrienden. Bij den dood van een goed mensch moeten wij ons verheugen. — De dood is onze moeder, die ons een nieuwe geboorte geeft. BODE v. H. HART.

De duurzame overledene was een braaf en rechtvaardig man. Stille vreedzaamheid en de minzame goedheid waren het geheim van zijn beminlijkheid. In zijn langdurige ziekte van den ouden dag is nooit een klacht over zijn lippen gekomen. Zooals hij heeft geleefd is hij gestorven, zacht en ongestoord. Voor hem was de dood een stap naar het Eeuwig Leven.

En gij, mijn duurzame Kinderen, wees steeds goed voor iedereen en Onze Heer zal ook goed zijn voor U. Hebt dank mijne Kinderen en allen die mij omringd hebben, voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Maar dat vraag ik U nog, denk dikwijls aan mij in uwe gebeden en vooral in de Heilige Mis en weest getrouw aan uwe plichten.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Dr. PORTOIS Schoorisse.

Mijnheer en Mevrouw Arthur DE CLERCQ-SCHAMP;

Mijnheer en Mevrouw Georges SCHAMP-MALAISE;

Mijnheer en Mevrouw Roger SCHAMP-LAEMONT;

Den Heer Ingenieur Urbain SCHAMP;

Mijnheer en Mevrouw Firmin ORINS-SCHAMP;

Mejuffer Christine De Clercq;

Mejuffer Georgette Schamp;

Den Heer Dokter en Mevrouw Remus Meunier-Langhendries;

Mejuffer Roberte Langhendries;

De familie SCHAMP-OCKERMAN;

De familie DE WOLF-MICLOTTE;

Danken U voor Uwe bijken van
christelijke deelneming en gebeden.